

Διονύσιος Μοσχόπουλος

Ο Διονύσιος Μοσχόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι (Πανεπιστήμιο Πάνθεον-Σορβόνη) όπου έλαβε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του δίπλωμα στην ιστορία υπό την εποπτεία του καθηγητή Σ. Ασδραχά και αντικείμενο έρευνας τους διοικητικούς θεσμούς των Ιόνιων νησιών κατά την δεύτερη γαλλική κυριαρχία (1807-1814). Από το 1993 έως σήμερα είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Ιστορία της Διοίκησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS/IISA), συμμετέχοντας με εργασίες του σε οκτώ συλλογικούς τόμους που αναφέρονται σε θεματικά πεδία της διοικητικής ιστορίας (πρότυπα διοίκησης, διοικητικές ελίτ, διοίκηση σε περιόδους κρίσης, διαφθορά, διοίκηση υδάτινων πόρων, διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, διοίκηση της μετανάστευσης, ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις). Το 1993-1994 υπήρξε υπεύθυνος νομικής τεκμηρίωσης της Βαλκανικής Μονάδας του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.) και δημοσίευσε πολλές μελέτες και άρθρα για την διαδικασία και τα προβλήματα της θεσμικής μετάβασης των βαλκανικών, πρώην κομμουνιστικών, κρατών στο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς. Από το 1995 έως το 2007 υπηρέτησε αρχικά ως Λέκτορας και εν συνεχεία ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του». Κατά το χρονικό διάστημα 2004-2007 δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου το μάθημα «Κυβερνητική Πληροφόρηση», ενώ κατά το χρονικό διάστημα 2006-2007 δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας «Δίκαιο της Εκπαίδευσης». Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την ιστορία της δημόσιας διοίκησης και των θεσμών του νεοελληνικού κράτους, την ιατρική ιστορία των Ιόνιων νησιών, τους πολιτικούς κρατούμενους του Εμφυλίου πολέμου, την ιστορία της εκπαίδευσης, την οργάνωση και διαχείριση της διοικητικής πληροφορίας, κα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια που αφορούν την ιστορία, την δημόσια διοίκηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το 1997 υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του κοινοτικού προγράμματος Tempus Tacis (Pre-Jer) «Νομικά για Μουσειολόγους» που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Ανθρωπιστικών Επιστημών της Μόσχας. Κατά την περίοδο 1999-2002 υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Tempus Phare «Αναδιάρθρωση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της Αλβανίας», το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αλβανίας και τεσσάρων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της Αλβανίας (Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, Πανεπιστήμιο Ελμπασάν, Πολυτεχνείο Τιράνων, Αγροτικό Πανεπιστήμιο Τιράνων). Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος εκδόθηκαν επτά τόμοι βιβλιοθηκονομικών εγχειριδίων για την χρήση των αλβανικών βιβλιοθηκών. Το 2002 εξέδωσε την μονογραφία «Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Καλλάρης και η εποχή του (1858-1940)» με βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές. Το 2003 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του άδειας εργάστηκε στην έδρα του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, στις Βρυξέλλες, και συμμετείχε στην συγγραφή του συλλογικού έργου «IIAS/IIISA Administration and Service 1930-2005-», (Ed. F. Ruggie, M. Duggett, IOS press 2005). Την ίδια χρονιά (2003) εξέδωσε (σε συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα Γ. Προκοπιάδου) το βιβλίο «Διοικητική Χαρτογράφηση του Ελληνικού Κράτους 1833-1847», το οποίο συνιστά ένα πληροφοριακό εργαλείο για τους ερευνητές της οθωνικής περιόδου. Κατά την περίοδο 2004-2012 υπηρέτησε ως μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην θεματική ενότητα «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε την συγγραφή και την επιστημονική επιμέλεια της επικαιροποίησης του διδακτικού εγχειριδίου με τίτλο «Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση» (2008). Κατά το χρονικό διάστημα 2001-2005 υπήρξε συντονιστής για την Ελλάδα του κοινοτικού προγράμματος PSInet-Preparatory action και ePSInet Accompanying Measure (e-Content Program), το οποίο απέβλεπε στην δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου Πληροφορίας του Δημόσιου Τομέα και στην ανάπτυξη κοινών δομών διαχείρισης γνώσης. Κατά το χρονικό διάστημα 2007-2012 υπηρέτησε ως μέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στις θεματικές ενότητες «Ιστορία» και «Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού». Στο πλαίσιο αυτό συνέγραψε διδακτικό υλικό για την μεθοδολογία της ιστορίας. Από την Ιούλιο του 2012 επανήλθε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και υπηρετεί ως μόνιμος Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του».